

Veilige kerk

Een veilige werkplek waar je je talenten kunt inzetten zonder bang te zijn voor... Een leuke club met fijne leiding waar je graag naartoe gaat zonder dat er iemand is die... Pastorale zorg waarbij degene die op bezoek komt, ook alleen maar voor de pastorale zorg komt en geen bijbedoelingen heeft... Als je het hebt over veilige kerk, dan zijn er heel wat ambtsdragers en vrijwilligers die hiermee te maken hebben. Ingegeven door wat er de afgelopen jaren naar buiten is gekomen, leeft ook in de generale synode de zorg dat je je veilig moet kunnen voelen als je pastorale zorg ontvangt of deelneemt aan een jeugdclub. Daarom is er een wijzigingsvoorstel gemaakt waarin staat dat in deze situaties een VOG nodig is om in de kerk werkzaam te zijn. Dat voorstel is aan de kerkenraden gestuurd en zij hebben zich daar de afgelopen tijd over gebogen en hun bevindingen aan de classicale vergadering gestuurd. De classicale vergadering heeft hierover gesproken, geconsidereerd heet dat, en heeft uitgesproken dat de vergadering achter het voorstel staat met daarbij een aantal kanttekeningen. Dat betreft dat er meer redenen kunnen zijn dat iemand wel of niet in de kerk werkzaam mag zijn, dat er heel goed nagedacht moet worden over de invoering en dat er een oplossing moet komen waar wordt geregistreerd dat iemand een VOG heeft. Dit is daarna aan de generale synode gezonden en krijgt een plaats in de bespreking aldaar. Dit is de kerkordelijke route als de regelgeving in de kerk moet worden aangepast. Belangrijk dat dit zorgvuldig wordt gedaan en dat voorstellen ook uitvoerbaar zijn.

Overige voorstellen

Naast het voorstel voor veilige kerk waren er nog vier voorstellen voor wijziging van de kerkelijke bepalingen. Het betreft de samenstelling van de generale synode waarmee het mogelijk wordt dat twee predikanten in algemene dienst of met bijzondere opdracht zitting krijgen in de generale synode. Het tweede voorstel betreft dat bij het beëindigen van het dienstverband bij het justitiepastoraat ook de bijzondere opdracht voor dit pastoraat wordt beëindigd. Het derde voorstel betreft tekstuele aanpassingen voor het beroepen van predikanten over kerkgrenzen heen. Het vierde voorstel betreft het instellen van een interclassicaal college voor het opzicht voor zaken die samenhangen met *veilige kerk*. De classicale vergadering heeft met deze voorstellen ingestemd.

Verkiezing

Elk jaar weer het vaste ritueel. Verkiezing van afgevaardigden naar de classicale vergadering en de generale synode. Als eerste voor de classicale vergadering. Aftredend en herkiesbaar is ouderling Jacob van Vliet uit Uddel. Aftredend en niet herkiesbaar ouderling Johan Horlings uit Putten. Voor de vacatures uit de ring Apeldoorn, ring Ede (3) en ring Harderwijk worden voorgedragen: ouderling Daniël de Bres uit Klarenbeek-Vorst-Wilp, ouderling Pieter Methorst uit de Oude kerkgemeente in Ede, ouderling Willem de Vos uit de Nieuwe kerkgemeente in Ede, Wiljan de Jong uit de Arkgemeente in Ede – hij wordt bevestigd in het ambt van diaken, ds. Gert de Kok uit Hulshorst. Zij zijn allemaal verkozen.

Voor de generale synode was ouderling Gert Wim Stoffer uit Wapenveld aftredend. Kandidaten waren ouderling Gerrit Jan van Norel uit Nijkerk en Leo van Hoorn uit Hoevelaken. Leo is gekozen en wordt bevestigd in het ambt van ouderling. Gert Wim Stoffer is benoemd als secundus afgevaardigde.

Beleidsplan

De classicale vergadering stelt het beleidsplan voor 2024 -2027 vast. Er zijn drie zaken waar we onze speciale aandacht op willen richten: *grijs en groen* over generaties in de kerk; *behoud en vernieuwing* over eenheid en verscheidenheid en *zelfstandig en samen* over samenwerking tussen gemeenten. Er staat nog wel meer in maar lees verder in het nieuwe beleidsplan op de website van de classis.

Afscheid

We nemen deze avond afscheid van onze preses Martin Morsink. Dat gaat niet ongemerkt want er zijn toespraken van zijn opvolger ds. Gerben Westra, onze classispredikant ds. Wilbert van Iperen en van Gerrit Bok. Zijn kwaliteiten als mens en als voorzitter worden geroemd. We zijn hem dankbaar voor de wijze waarop hij deze vijf jaar aan de vergaderingen leiding heeft gegeven. Dank ook aan God die mensen de gaven geeft om ook dit werk te doen. Hij krijgt een surprise waarin de cadeaus zijn verwerkt. Martin dankt de sprekers en de aanwezigen voor de goede samenwerking en de fijne verstandhouding. Hij treedt formeel op 31 december af en wordt op 1 januari opgevolgd door ds. Gerben Westra. Hij wenst ons alle goeds toe onder de zegen van de Heer van de kerk. Na de sluiting is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te eten en te drinken. Ook dat hoort erbij.

Gerrit Bok, ondersteuning scribaat cv Veluwe